

Författaren
**Anni
Blomqvist**
från Vårdö



Född 7 oktober 1909, död 26 juni 1990.

*”Må elljuset brinna
och färjorna gå”*

(Citat ur brev av Anni Blomqvist, se Steinby(2009))

Anni Blomqvist (AB) var äldst i en syskonskara på tio barn och växte upp på skärgårdshemmanet Östergårds i Simskåla. Hennes föräldrar var fiskaren Viktor Karlsson och hans hustru Anna. Hon gifte sig med sjömannen Valter Blomqvist och fick två söner, Tommy och Bengt. Familjen försörjde sig på fraktsegling, småbruk och så småningom laxfiske. AB bidrog ytterligare till försörjningen genom att sy kläder åt folk.

En tragedi inträffade 1961 då Valter och Tommy drunknade på en fisketur. AB skötte därefter gården, djuren och fisket med den femtonårige sonen Bengt. Några år efter olyckan började hon skriva ner sina minnen och sin sorg. Vid spisvärmen satt hon i morgontimmarna och skrev. År 1966 debuterade hon som författare med den självbiografiska boken *I stormens spår*. Efter den framgången blev AB författare på heltid. Intresset för hembygden och dokumentationen av gamla seder och bruk är viktiga inslag i hennes berättande.

Den första boken om Stormskärs Maja, *Vägen till Stormskäret* utkom 1968 men den riktigt stora berömmelsen kom med filmen på 1970-talet. Turister och journalister kom i stora skaror för att träffa författarinnan på Simskåla. Både president Kekkonen och president Koivisto hälsade på.

För AB var Simskåla det viktigaste på jorden. Hon engagerade sig i Marthaföreningen och arbetade bl.a. för förbättrade väg- och färjförbindelser, telefonanslutning och elektricitet. Hon skrev t.o.m. brev till president Kekkonen angående elljusfrågan. Marthornas lånebibliotek i Simskåla var en hjärtefråga för AB. På fyr

tioalet fanns där femtiosex band. Till hennes egna favoritförfattare hörde J.L. Runeberg och Selma Lagerlöf.

Ännu en tragedi inträffar den 18 maj 1987. Då försvinner Bengt under en fisketur till Yxskär. Troligtvis hade hans båt kört på ett isflak och sjunkit. Boken *Havet finns inte mer* (1989) är en gripande och storslagen minnesbok över sonen.

AB:s hem Strömmen på Simskåla är numera författarhem och museum, kanske det enda i sitt slag i Finland. Författaren och journalisten Ann-Gerd Steinby bodde där under många år. I biografien *Stormskärets Anni* (2009) beskriver hon AB:s styrkor och svagheter. Trots att AB aldrig lärde sig stava rätt skrev hon tretton böcker. Det om något visar vilken berättartalang hon hade.

Källor: Stormskärets Anni (2009) av Ann-Gerd Steinby. Mariehamns stadsbiblioteks författarporträtt.

Bild 1. Författarporträtt från Mariehamns stadsbiblioteks hemsida.

Bild 2: Pärm bild från boken Stormskärs Maja(2007) innehåller alla fem delar



Sammanställt av Victoria Lundgren, kulturarbetare, Vårdö kommun